

is dit nou echt de laatste trein?
moeten we voortaan onder de grond?
ja zegt pap. ga je hem missen nijn?
nee, je weet dat ik er niks aan vond

kijk, zucht pap, daar zie je de molen
en daar achter staat de scheve kerk
dat mooie delft blijft straks verscholen
het einde van een treintijdperk

wat moeten we met een brede boulevard?
we zijn potdomme den haag toch niet?
met een dure vijver, ze doen ook maar
nu leven we jaren op krediet

ach zeik toch niet, zegt kleine nijn
het wordt echt het mooiste stukje rail
rust en ruimte, hoe tof kan het zijn
doe niet zo achterlijk sentimenteel

ik hoef geen rits meer door de stad
al heeft het een lieve duit gekost
al heeft delft geen spijker voor zijn gat
en hebben meningen jaren gebotst

onder de grond is waar het hoort
niemand meer last van het geraas
de tijd die schrijdt nu eenmaal voort
je loopt echt achter, ouwe baas

ik weet nog hoe je zeek over het spoor
hoe asociaal het de stad doorsneed
wel hypocriet als ik jou nu hoor
met je krokodillentranen heet

laat mij nog even mijmeren, nijn
ik denk zo graag terug aan toen
ik kijk zo graag vanuit de trein
naar de koppen op hotel coen

nog één keer in de kou op het perron
nog één keer, nijn, kijk ik naar buiten
nog één keer denk ik aan hoe het begon
nog één keer tuur ik door de ruiten

waar zal het meisje blijven met haar viool?
vind ik straks de weg wel met mijn fiets?
wat als ik straks door de leegte dool?
staat het station straks naast het niets?

morgen loert er niemand meer naar binnen
dan wast de spoorsingel haar ramen schoon
dan kan hun privéleven beginnen
nog even en dan zijn we het gewoon

een modern station onder de grond
je ziet niet of het delft is of den haag
zonder viaduct lijkt de stad gewond
was de trein bovenlangs dan echt zo'n plaag?