

Stilte

Zullen we samen de stilte bedrijven?
Blikken parallel de verte in laten drijven
Ver in de toekomst of slechts voor je uit
Geen geluid

Unieke maar toch vervlochten gedachten
Samenloop van stromen die ons hier brachten
Evenwijdige levens trekken zich op aan elkaar
Honderd jaar

Comfortabele stilte leunt op vertrouwen
De kracht van herhaling het ritmisch herkauwen
Steeds weer hetzelfde en steeds weer eigen
Samen zwijgen

Dit woordloos beminnen, jouw tekstloos gebaar
De golfslag van je borst en de geur van je haar
Niets meer nodig dan jouw aanwezigheid
Die de stilte belijdt